

# 1. Meisje Bloem

Het gespreksthema bij dit verhaal is: **bijnamen**.



## ● Wat ontdekt Meisje Bloem in zichzelf?

Meisje Bloem ontdekt dat haar bijnaam niet alleen een naam is, maar dat een bijnaam ook wat zegt. ‘Bloem’, noemde haar vader haar toen Meisje Bloem werd geboren op de eerste dag van de lente. “Word maar een mooie bloem”, zei hij. Een bloem groeit. Meisje Bloem groeit ook. Daarom heet ze Bloem. ‘Bloem’ is niet haar echte naam. Misschien heet ze wel Anne, of Alice, of Aagje, maar iedereen noemt haar ‘Bloem’. ‘Bloem’ is een naam erbij: bijnaam. Bijnamen komen omdat je lijkt op iets of op iemand. Je kunt goed voetballen dan heet je soms ‘de voetballer’. Je kunt goed koeken bakken, dan heet je soms ‘Koekenbakker’. Een bijnaam kan leuk zijn zoals ‘Schatje’, ‘Engeltje’, ‘Beertje’. Zo’n naam liefkoost. Het zijn koosnamen. Je hebt ook bijnamen die niet leuk zijn zoals ‘Dikke’, ‘Schele’, ‘Lange’, ‘Brilletje’. Die namen doen pijn. Het zijn scheldnamen. Bloem is een liefkozende naam. Meisje Bloem ontdekt dat haar bijnaam een wens is van haar vader, dat ze mooi zal opgroeien.’

## ●● Heb jij een bijnaam, wat vertelt jouw bijnaam?

Papa noemt me altijd ‘Schoonheid’. Mijn moeder zegt altijd ‘Kletsmaajor’, omdat ik veel praat. ‘Liefke’, zegt oma tegen mij, omdat ze me lief vindt...

●●● Ieder bedenkt voor zichzelf een leuke bijnaam. Ik heet ‘Fietser’, omdat ik graag fiets. Ik heet ‘Beer’, omdat ik kan brommen. Of omdat ik iets heel erg leuk vindt, kastelen bijvoorbeeld, heet ik ‘Ridder’. Door de naam die je jezelf geeft, komen we een beetje over jou te weten. Wie ben jij?

**Benodigdheden:** geen.