

3. De vork.

Het gespreksthema bij dit verhaal is: **anders doen.**



- **Wat ontdekt Meisje Bloem in zichzelf?**

Meisje Bloem ontdekt dat zij iets wat anders is, leuk vindt. Meisje Bloem vindt een kromme vork leuk, terwijl andere mensen zeggen: ‘Gooi die rare vork maar weg. Die wil ik niet meer gebruiken.’ Zij vindt de kromme vork in de la met lepels en vorken niet raar. Mensen die een kromme vork niet raar vinden noemt zij ‘krulmensen’, omdat ze zelf wel lijken op de kromme vork ‘Als je een krulmens bent, zie je alles op zijn kop. ‘Daarmee bedoelt ze dat krulmensen de dingen anders bekijken dan de meeste mensen. En mensen met een krul doen anders. Omdat ze dat grappiger vinden, of wijzer, of handiger. Meisje Bloem ontdekt dat zij een krulmens is.

- **Doe jij wel eens iets anders dan andere mensen?**

Ik neem een boterham met pindakaas met jam er bovenop. Ik zit achterstevoren bij mijn vader achterop de fiets. Ik huppel liever dan dat ik loop...

- **We gaan allemaal wat anders doen. Iets doen dat jij leuk vindt.**

Misschien ga jij naar buiten kijken? Of duikel je koppeltje? Of ga je lezen? Of tekenen? Misschien doe je niks? We doen allemaal wat anders, ieder doet wat hij grappiger vindt, of wijzer of handiger. Hoe zou het zijn als iedereen hetzelfde zou denken en doen?¹ Wat vind jij zelf?

Benodigheden: geen.

¹ Spier, Peter (1980), *Mensen, mensen, wát een mensen!* uitgave Lemniscaat, Rotterdam: "Stel je eens voor, hoe saai en vervelend onze wereld zou zijn, als iedereen hetzelfde zou denken en doen en eten. Als iedereen dezelfde kleren zou dragen en we er allemaal eender zouden uitzien."